

## BELOFTE AAN DE WERELD

Als ik oud ben  
en jij nog steeds jij  
en wij  
Vanaf een bergtop kijken naar de lucht  
en het land  
en de stand van zaken  
Hoop ik dat ik je in de kern heb kunnen raken  
Dat mijn voetafdrukken in het zand  
Op het strand doordrukken tot de onderkant  
Dat mijn woorden jou iets minder alleen  
hebben laten voelen  
En dat mijn zinnen jou herinneren aan  
de dagen dat mensen elkaar weer  
voor het eerst zagen voor wie ze waren  
En dan hoop ik dat je  
naast mijn voetafdruk  
die van een ander ziet verschijnen  
en nog een  
en nog een  
en dat al deze afdrukken dezelfde kant op gaan  
en jij voortaan  
in je strijd om jezelf mooier te maken  
nooit meer alleen zult staan

Annemarie Lindeboom



**Jouw Dagelijkse Kost = Lokale duurzame boodschappen**  
*Wij hebben niet altijd alles, maar wel altijd iets!*



---

---

---

---